



N I E U W S B R I E F

december 2014

Voorwoord van de voorzitter

Voordat je er erg in hebt, is er alweer een jaar voorbij. Het is daarom maar goed dat de feestdagen er zijn. Tijd om even stil te staan bij de dingen waar we in de dagelijkse gang van zaken aan voorbij gaan. Even tijd voor elkaar en opnieuw te kijken naar onze doelen voor de toekomst. De Mabhalame Mthembu Foundation is een kleine maar betrokken stichting. Samen met u hebben we dit jaar weer voor 37 gezinnen, veelal weeskinderen en ouderen, mogen zorgen. Daarnaast doet het me goed u te kunnen melden dat de school die we in 2010 hebben gebouwd netjes wordt onderhouden en zijn toegevoegde waarde heeft bewezen. Waar er voor 2010 nog 2 klassen waren van 200 kinderen! zijn de klassen voor deze school niet groter dan 30 kinderen. Een hele vooruitgang. In 2014 hebben we ook de voorbereidingen getroffen voor een verder samenwerking met andere scholen. In het volgende artikel leest u hier meer over.

Uitwisselingsprogramma van Start

Het idee bestond al langer, maar nu komt het weer een stapje dichterbij. We zijn namelijk bezig om twee scholen uit Nederland te verbinden aan de twee scholen in Mooirivier. De basis van de verbintenis is dat de leerlingen van de scholen elkaar beter leren kennen. Niet zozeer op persoonlijke basis tussen leerlingen onderling, maar meer dat de kinderen uit Nederland een beeld krijgen van hoe het onderwijs en het leven van de kinderen uit Mooirivier eruit ziet en natuurlijk ook andersom. We hopen ook dat we door middel van schriftelijk maar ook life contact (bijvoorbeeld via Skype) de kinderen met elkaar kunnen laten communiceren.

Wat we ermee willen bereiken spreekt misschien wel voor zich. Immers onbekend maakt onbemind. Met dit project kunnen leerlingen, hun ouders en/of verzorgers en de leerkrachten onder andere ervaren hoe men daar leeft, wat onderwijs inhoudt en met welke middelen men kennis probeert over te dragen.

De Basisschool Dierdonk in Helmond en de Bruntville Primary School in Mooirivier zijn beiden erg enthousiast over het idee. Voor de A.I. Kajee School zijn we nog op zoek naar een school uit Nederland die zich aan het project wil verbinden. Voordat we het project definitief kunnen lanceren moeten nog wel de puntjes op de i worden gezet. Er moet volledige toestemming zijn en tevens moet de vorm nog inhoud gaan krijgen.

Een tweede bijkomende doel is dat we samen met de scholen in Nederland geld gaan inzamelen om de scholen in Zuid Afrika in de gelegenheid te blijven stellen te onderwijzen. Zoals we al eens hebben laten weten, kost het € 36,00 per jaar om een kind naar school te kunnen laten gaan. Met het ingezamelde geld kan de school leermiddelen aankopen, een gezonde maaltijd koken en het gebouw onderhouden. Komend jaar hopen we jullie hierover meer te kunnen vertellen. Eerst goede afspraken maken en vervolgens van start gaan!

Het gaat u goed!

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken u oprecht en hartelijk te bedanken voor de steun die we het afgelopen jaar weer van u mochten ontvangen, HARTELIJK BEDANKT! Tevens wensen we u een fijn en gezond 2015 toe, samen met uw geliefden en kennissen. Het gaat u goed!

